

ZOEK UW KRACHT IN DE HEER

Lieve broeders en zusters,

We zijn alweer even bezig met het jaar 2023. Weer een heel nieuw jaar dat voor ons ligt met alle mooie en minder mooie dingen die de revue zullen passeren. Waarin u of jij misschien nieuwe wegen gaat bewandelen of juist blij bent dat het gaat zoals het gaat. Hoe je het jaar ook ingaat het is in alle gevallen van grote toegevoegde waarde om je kracht in de Heer te blijven zoeken!

En terwijl ik dit type en daarover nadenk komt bij mij de gedachte naar boven: Maar waar kunnen we die Kracht dan zoal zien? Daar zijn natuurlijk meerdere antwoorden op mogelijk maar wat bij opborrelt(ja ja en dat in dry january) is dat we Zijn kracht in elkaar mogen zien. Maar om dat in elkaar te zien is het goed en belangrijk om elkaar te ontmoeten. Daar zijn uiteraard de diensten op zondagochtend een mooi moment voor maar zeker ook de kringen en bidstond. Mooie momenten om in elkaar Zijn kracht te herkennen en ook te erkennen. Daarnaast is het ook verrijkend en verbindend om de kracht in broers en zussen uit andere gemeenten te zien en te ervaren. Mooie voorbeelden daarvan zijn de week van gebed die we mochten houden de afgelopen weken en de gezamenlijke dienst die we 29 januari met de Pinkstergemeente hebben gehad.

Waardevolle ontmoetingen die ons en de ander rijker maken. Maar nog veel belangrijker die ons mogen leren Zijn kracht te zien in de ander waardoor wij ook aangemoedigd en gezegend mogen worden in onze weg van het zoeken van onze kracht in de Heer! Daarom is het goed elkaar "erbij" te houden en te ontmoeten! We hebben, naast de onmisbare Heilige Geest, elkaar nodig op onze ontdekkingsstocht naar "onze kracht in de Heer"!

Een mooi gedeelte uit Johannes 13:34-35 zegt: "Ik geef jullie een nieuw gebod heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn." Dat maakt het nog mooier en belangrijker om elkaar "erbij" te houden omdat we op die manier voor de mensen om ons heen naar Jezus wijzen, want ook voor hen wil Hij degene zijn die hun de kracht geeft die ze zo hard nodig hebben. Laten we krachtige verbinders zijn!



Activiteiten de komende tijd

De komende weken mogen we elkaar ontmoeten in onze diensten op de zondagen en afwisselend de kringen en de bidstonden. Daarnaast willen we nog in het bijzonder de jaarvergadering onder uw en jouw aandacht brengen. Deze zal worden gehouden op 19 februari aansluitend op de dienst maar pas nadat we een heerlijk soepje en broodje met elkaar gegeten hebben. De mail met alle ins en outs hebt u als het goed is ondertussen al ontvangen.

Voor nu zijn er nog geen concrete data gepland met activiteiten voor de komende periode maar dat betekent niet dat die er niet aan zitten te komen.

Momenteel zijn we, zoals al eerder aangegeven, in gesprek met Jan Boelhouters om samen met hem weer een Bijbelstudie serie in te plannen later in dit voorjaar en najaar. Zodra hierover meer bekend is laten we u dat weten.

Daarnaast willen we graag een vervolg geven aan het gezamenlijk houden van een dienst zoals we hebben gedaan op zondagavond 29 januari met de pinkstergemeente. Ook hier moet nog een datum worden geprikt maar zodra die bekend is bent u/jij de eerste die het hoort.

Zoals al eerder aangegeven is de reden achter deze gezamenlijke activiteiten dat we ervaren dat we elkaar in deze tijd hard nodig hebben(en ook nog zullen hebben). Op deze manier hopen we elkaar te versterken en van elkaar te leren. We zien vol verwachting uit naar deze verbindende momenten waar de eenheid centraal zal staan. We zullen ook onze broers en zussen uit de Pinkstergemeente uitnodigen voor de studieresie van Jan Boelhouters – waar uiteraard ook andere mensen van buitenaf welkom zullen zijn!

Kinderwerk

Een belangrijk stukje werk in onze gemeente is het kinderwerk! Daar wordt een hoop werk verzet door een enthousiast team van medewerkers met een warm hart voor onze jongste kinderen. Echter het team is momenteel niet meer groot genoeg om iedere zondag een programma voor aan te bieden. Daarom is besloten dat zolang het team niet op de juiste sterkte is de kinderen de 1e zondag van de maand (op een paar uitzonderingen na) in de dienst zullen zitten.

Zoals al aangegeven hopen we dat dit een tijdelijk oplossing zal zijn! En dat hangt weer af van het feit of er zich nieuwe medewerkers voor de zondagsschool maar ook voor de crèche aanmelden. Want u zult begrijpen dat dat de enige oplossing is om ook structureel de kinderen iedere zondag een veilige plek te bieden op de zondagsschool. Dus heb jij of u ook een warm hart voor onze kinderen in de gemeente en wilt u of jij je handen laten wapperen op de zondagsschool of crèche? Meldt je dan bij Maaike en/of Bert zodat we samen kunnen gaan kijken hoe we dat handen en voeten gaan geven. Mogen de kinderen op uw of jou rekenen?

**Data waarop er geen kinderwerk is:
5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 11 juni, 16 juli.**

Opwekking 2023

Het lijkt nog ver weg maar toch begint het voor velen onder ons alweer te kriebelen.....Pinksteren en dan nog specifiek het samen met een grote groep broers en zussen uit de Kanaalstreek uit allerlei kerken kamperen op het terrein van Opwekking om daar te genieten van de pinksterconferentie en van elkaar. Lijkt u of jou dat ook leuk en heb je nog geen mail ontvangen meldt je dan even bij Bert Heeling zodat hij u of jou verder kan helpen. Aarzel niet want ook hier geldt hoe meer zielen hoe meer vreugd.

We mogen uitzien naar de lente die gaat komen omdat die ons zo mooi laat zien, zoals het lied van Eline Bakker zegt; "Geen berg is te hoog, geen dal te diep. U maakt alles nieuw!" Wat een kracht!

Groet,
Don, Cris en Bert

"U maakt
alles nieuw"

ELINE BAKKER